

Lille RaSSmine har mavepine

Side 1 - Tegning af RaSSmine (lysegrøn).

1.  
Op over den store lilla dyne  
stikker en lille søvnig tryne.  
Lille RaSSmine slår øjnene op,  
hun gaber og strækker sin dovne krop.

2.  
Øv, øv hun skal i børnehaven,  
tænker på Signe og av, av i maven.  
Maven driver ej med hende gæk,  
den gør så ondt, det vil ikke gå væk.

Side 3 - Tegning af far og RaSSmine (lyseblå).

3.  
Døren flyver op, og ind kommer far,  
han er sød og sjov og lidt bizar.  
"Vågn op, vågn op min skønne pige,  
maden står klar min kejserslige".

4.  
Ja, far er glad og i evig fart,  
sammen med ham er alting rart.  
Hun deler tanker med far fordi,  
han er et geni og har go' fantasi.

5.  
RaSSmine har sorg, hun ikke har delt  
med far, og hvorfor ved hun ikke helt.  
Hun vil ikke i børnehaven hen,  
hun dér har jo ikke en eneste ven.

Side 5 - Tegning af mor (violet).

6.  
"Kom nu, kom nu min kejserslige"  
far kalder på sin RaSSmine-pige.  
RaSSmine gemmer sine tanker væk,  
hun spiser maden, men siger ej et kvæk.

7.  
Mor spiser med i vældigt humør,  
i går tog hun sol og har nu rød kulør.  
Hun er kreativ og syr deres tøj,  
hun vasker også, når det lugter af møg.

Side 7 - Tegning af far på job (gul).

8.  
"RaSSmine, nu ska' vi i dagens trafik,  
jeg skal jo hen og sælge antik.  
Vi skal have benzin i bilens tank,  
og så skal vi ha' tid til noget pjank".

9.  
Far elsker sjov, han er en smule skør,

men i dag gør det hendes hoved ør.  
Hovedet og maven smerter og gør ondt,  
hovedet snurrer rundt og av, av hvert sekund.

Side 9 – Tegning af børnehaven (mørke blå).

10.  
Åh nej, åh nej børnehaven i sigte,  
hun tænker på en fortælling at digte.  
Nej, ikke lyve, det er forkert,  
hun vil tale med pædagogen Gert.

Side 11 – Tegning af Finn der vælter Knud og mobilen flyver.  
Signe er ulykkelig og RaSSmine ser på (Lyseblå).

11.  
RaSSmine træder i børnehaven ind,  
den første hun ser er Signes far, Finn.  
Signe er ved RaSSmine ikke sød,  
de mange sammenstød gir' åndenød.

12.  
Finn ser ud til meget travlt at have,  
mobilen ringer, notater han vil lave.  
Han stormer nu af børnehaven ud,  
og brager lige ind i Idas far, Knud.

13.  
Signe ser ulykkeligt efter far,  
han tænder en cigar og virker ikke rar.  
RaSSmine hun er ked på Signes vegne,  
for Signe hun ser ud, som er hun ved at segne.

Side 13 – Tegning af RaSSmine som tegner med andre børn (lyserød).

14.  
RaSSmine tegner med nogle børn,  
hendes tegning er en kæmpe kongeørn.  
Hun savner at lege med Ida og Sofie,  
engang var de tre piger uadskillelige.

15.  
Nu er det med Signe, de vil lege,  
og hun ser ud, som er de hendes øje.  
De kommer til RaSSmine, hun bliver glad,  
mon de vil lege inden middagsmad?

Side 15 – Tegning af Ida, Sofie og Signe som mobber RaSSmine (mørkegrå).

16.  
Signe siger: "Din kjole er ikke smart,"  
og det synes RaSSmine ikke er rart.  
Signe siger: "Skørt navn – RaSSmine,  
det er da et navn, hvoraf man kun kan grine."

17.  
Ida og Sofie står og siger ik' noget,  
hvorfor står de bar' på denne dumme måde?  
RaSSmine rejser sig fra sin kongeørn,  
hun forlader straks de skøre pigebørn.

Side 17 – Ikke nogen tegning (mørkegrøn).

18.  
Hun er ked og sidder og græder,  
får det lidt bedre, da Gert ind træder.  
”Hvorfor sidder du her og er så ked?  
Er der nogle børn, som ved dig har været led?”

19.  
Hun fortæller om de tre piger,  
og hvad de til hende står og siger.  
Gert rynker panden og ser på RaSSmine,  
han kan godt forstå, hun har mavepine.

20.  
”Din mor og far sku’ ha’ ringet til mig,  
så vi sammen ku’ ha’ hjulpet dig.”  
Gert blir’ forbavset over at høre,  
at de til dette aldrig har lagt øre.

21.  
”Jamen, søde lille RaSSmine-skat,  
du må have sovet dårligt hver nat.”  
Gert står stille og roligt og siger:  
”Nu vil jeg tale med de 3 piger.”

Side 19 – Tegning af Gert som taler med Ida, Sofie og Signe (rød).

22.  
”Her må I ikke drille og mobbe,  
så det kan I både stoppe og droppe!  
At drille, at mobbe, at være lede,  
sådan må I ikke gøre hinanden kede.”

Side 21 – Tegning af Gert, mor og RaSSmine (lysegul).

23.  
Gert taler længe med de 3 piger,  
og nu i dag deres mund de tier.  
Senere på dagen bliver RaSSmine  
hentet af sin mor, der hedder Anne-Tine.

24.  
Da moderen hører om dagens postyr,  
blir’ hun ked og sir’: ”RaSSmine, lille myr  
det sku’ du ha’ fortalt din far og mig,  
så vi sammen kunne ha’ hjulpet dig”.

Side 23 – Tegning af de fire glade og legende piger (lyseblå).

25.  
Ja, det kan RaSSmine sagtens se,  
og hun lover mor, at det nok skal ske  
en anden gang, som vi dog ikke håber,  
men verden er jo fuld af disse mobbetåber.

26.  
Et mobbeemne er ikke så rart,  
det ender dog godt, det skal være klart.

De 4 piger er venner i dag,  
de leger alle sammen i ro og i mag.

Side 25 – Tegning af teatermasker (turkis).

27.

Hører eller ser du nogle andre mobbe,  
må du råbe op, så du kan dette stoppe  
mobberens måde at behandle andre på,  
for det er der ingen, som må lade foregå!